

In gesprek met Arijanna Vos.....

Er is een feestelijke reden om met jou in gesprek te gaan Arijanna!

Ja, zeker. Op 6 september 1961 werd de eerste bejaardenmiddag gehouden. Zestig jaar later houden we iedere maand nog steeds onze ouderenmiddag.

Wat een lange traditie al!

Weet jij hoe het in 1961 is begonnen?

Er werd toen veel op schrift gezet, de eerste tijd zette iedereen die er was zijn of haar handtekening of naam, dat is allemaal bewaard. Het verslag van die eerste middag is er, er waren 20 heren en 18 dames, twee broeders van de kerkenraad en vier dames van het comité en de vrouwenvereniging.

Ds. Van Halsema heette iedereen welkom en hield een meditatie over psalm 92, vers 15 en 16.

Wie vervoer nodig had moest zich melden bij jouw vader, Gerrit van Tilburg, hij was diaken en regelde een taxi.

De aanleiding voor de maandelijkse middagen was een kerstmiddag op 23 december 1960 voor bejaarden. Met een theepauze, een kerstmeditatie door ds. H. Moll: 'Bejaarden rondom het Kerstkind'. Na de koffiepauze zong het kinderkoor 'De Rozeknopjes'. Er werd veel door iedereen gezongen, tot slot was er een maaltijd. Deze bijeenkomst was zo geslaagd dat het 'onbevredigend zou zijn als er geen contactgelegenheid voor bejaarden georganiseerd zou worden'.

De diakenen en de vrouwenvereniging hebben het initiatief genomen om de middag voor bejaarden op te richten.

De vierde middag in 1961 was weer een kerstmiddag. Het meisjeskoor 'De Rozeknopjes o.l.v. dhr. Prins zong weer, op de presentielijst staat het gezin van ds. Van Halsema, zijn vrouw en de twee kinderen Rianneke en Lydeke van 2 en 4 jaar.

Van de bejaardenmiddagen werden verslagen geschreven, deze zijn in een multomap bewaard, vaak werd een fotootje van de schrijver eronder geplakt, die foto's geven een mooi tijdsbeeld.

Ook werd er van elke middag opgeschreven wie de leiding had en de inleiding hield (heel vaak ds. Van Halsema, of een ouderling) en wie de helpsters waren, zij zorgden voor de thee en de koffie en wat lekkers erbij. Na de pauze was er tijd voor spel: biljarten, door de heren en sjoelen, meest door de dames of wat met elkaar 'converseren'. Er werden prijzen beschikbaar gesteld en uitgereikt aan de nummers 1, zoals een doos sigaren, een stel pannenlappen, snoepjes of zeep.

Wat leuk dat dit bewaard is gebleven!

In de loop der jaren is er natuurlijk het een en ander veranderd.

Mevrouw Voogt-Hoeke heeft heel lang de leiding gehad, zij zorgde elke maand voor fruit, van de markt, liep dan te sjouwen met twee zware tassen gemengd fruit en ieder mocht na de middag een vrucht uitzoeken.

Elk jaar was er een busdagtochtje, tot de bus niet meer volgeboekt raakte.

Bij de afsluiting van het seizoen werd de predikant met zijn gezin uitgenodigd voor de broodmaaltijd.

Wie hebben er zoal de leiding gehad?

Ik zal niet compleet zijn, wat ik heb kunnen achterhalen zijn dat:

Mevrouw Voogt en mevrouw Seldenthuis, dhr. Versteeg, Cor van der Voort, Corry de Vrij, Annie de Jong, Ali de Quartel, Mach van Beveren, Mary Timmerman, Gerrie Uitenbroek, Jannie Pathuis, Cobi van Dam.

Op een gegeven moment was het ledental behoorlijk gedaald en Jannie en Gerrie hadden al gedacht dat als dat onder de tien zou komen, ze zouden gaan stoppen.

Zover kwam het gelukkig niet, want eind 2001 werd de N.H. soos voor ouderen opgeheven. Daar waren de dames Ans Zegwaard, Trudy van Voorden, Dien van Schaik en Hillie Knaap de leiding.

Die deelnemers gingen dat erg missen en voegden zich in 2002 bij ons. Toen hadden we weer een mooie club.

Wanneer ben jij bij de ouderenmiddagen betrokken Arijanna?

Ik ben er in 2002 bij gekomen, ik was toen samen met Gerrie Uitenbroek en Jannie Pathuis. De taken rouleerden, de één deed de opening met gebed, lied en inleiding, de ander deed het gedeelte na de pauze: leuke dingen. We deden ook twee keer per jaar een spelletjesmiddag en één maal per jaar BINGO.

Jannie Pathuis is gestopt na 25 jaar, Gerrie ook na ruim 20 jaar.

Toen kwam Cobi van Dam.... wát een creativiteit!

Vertel!

Cobi heeft ons een paar keer laten schilderen, echt een succes. Zij tekende een boom bijvoorbeeld, ieder maakte daar iets moois van.

Dat moest blijven liggen om te drogen, een maand later kreeg iedereen het terug, dan had Cobi er een prachtige kaart van gemaakt, op de envelop had ze zelfs een kleine tekening van een boom gemaakt. Heel verzorgd, met veel aandacht en liefde gedaan.

Of, als er een quiz werd gehouden, kreeg iedereen het quizformulier met mooie tekeningen erop over het onderwerp. Cobi deed dit thuis, vaak met haar kleindochter Jette.

Ook maakte Cobi met haar kleindochter Anne Timmerman verschillende powerpoints, o.a. over de Keukenhof en van spiegelverhalen.

Cobi is zo creatief, hoe was de verdeling toen?

Met Cobi is het zo gegroeid dat ik de inleiding deed, dat vond ik soms wel pittig, elke maand weer.

Het sjoelen is helemaal van de baan?

Ja, het is nu diverser, we doen veel taalspelletjes, zoals woord-ritsen, rebussen en raadsels.

Af en toe komt er iemand van buiten: Arie van den Beukel en Johan Koot vertelden over de tuinderij, Henk Seldenthuis over het 'schipperen' als hij met zijn vader naar de veiling voer.

Twee families hebben een verslag van hun reis naar Canada en de VS gemaakt en erover verteld. De ene was het echtpaar Goof en Suus Grootenboer en van de andere weten we de naam niet.

Jannie Pathuis liet films zien van hun vakantie, ik heb mijn verhaal verteld over Australië en Nieuw Zeeland, met foto's.

We hebben een film over Luther gezien, Cobi maakte een lutherroos!

We maakten ook leuke uitjes, naar het museum in Overschie, naar de replica van de Ark, naar een prachtige tuin in Bleiswijk.

Hebben jullie nog steeds kerstvieringen?

In december hebben we al jaren samen met de PCOB de Adventviering in Rehoboth, met aansluitend de mogelijkheid deel te nemen aan een broodmaaltijd.

Elk jaar maken we een Passie-en Paasliturgie, waarvan het boekje gemaakt wordt door Henk Wassink en dat gedrukt wordt in De Ark.

Is de indeling van de middag in de tijd veranderd?

Nou, die is wel zo'n beetje gelijk gebleven hoor. Vanaf 14.15 uur ontvangst met thee en iets er bij. Wie geen vervoer heeft kan bij afspraak worden gehaald en thuis gebracht.

Er is een deelnemers- en een presentielijst, mensen die verhinderd zijn vragen we zich telefonisch af te melden.

Na de thee beginnen we met een lied, een gebed, een (korte) inleiding.

Dan noemen we de jarigen van de afgelopen maand, zij mogen één van de plantjes meenemen die op tafel staan.

Na de koffie met wat lekkers doen we iets creatiefs of een hersenkraker, of er wordt een verhaal voorgelezen. We besluiten de middag weer met een lied.

Is er begeleiding als jullie zingen? Op de foto's van vroeger zag ik mevrouw van der Ende spelen.

Nou, na mevrouw van der Ende heeft mevrouw Ali de Quartel heel lang gespeeld en daarna Jannie Pathuis, maar die moet er het komend seizoen mee stoppen. We zoeken dus een begeleid(st)er.

Dat is wel heel leuk, dat jullie zongen met pianobegeleiding! Het is te hopen dat er weer iemand komt.

Wanneer is Cobi afgetreden en wie zijn er nu in de leiding?

Cobi van Dam trad in september 2019 af, Kati Elshout en Ria Ramp zijn toen in de leiding gekomen.

Kati verzorgde een middag over Suriname, heel boeiend, Ria deed de Sinterklaas-bingo. We vieren trouwens elk jaar Sinterklaas.

En toen kwam in het voorjaar van 2020 het Covid19 virus.....en lag alles plat.

Kati, Ria en ik hebben regelmatig contact gehouden met onze mensen.

We hopen dat we in dit nieuwe seizoen weer geregeld bij elkaar kunnen komen.

Ik moet ook nog vertellen dat we het seizoen afsluiten met een maaltijd, dan doen sommige leden ook zelf voordrachten, verkleed en wel.

Al enkele keren heeft Taras Martodihardjo voor ons Indisch eten klaargemaakt!

Hoe lang ga jij nog door Arijanna?

Dit seizoen nog, dan zou ik er mee willen stoppen. Ik ben heel blij dat er twee opvolgers zijn!

Dat geloof ik, je hebt mooie jaren beleefd met en op de ouderenmiddagen, dan kun je het 'straks' ook goed afsluiten.

Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek!

Annie van de Meulder.

